

אסתר לפידות קורות חיים 11/5/24

אסתר נולדה בכפר מנחם ב עשרים ושלושה בפברואר 1947, להוריה דינה וישראל כרמון שהגיעו לקיבוץ כרית, לימים כפר מנחם.

אסתר היא אחות בכורה לשלמה וסמדר.

היא נולדה ישירות לתוך החינוך המשותף ועברה את אותו המסלול כמו כולנו. באמצע שנות החמישים, נסעה המשפחה, לשליחות מטעם השומר הצעיר לקנדה למספר שנים. עם חזרתם, הצטרפה אסתר לכיתת נשר. בנשר, לפי עדות חבריה לכיתה, נתגלתה אסתר כבעלת חוש הומור מיוחד, ציני משהו. היא הייתה מוכשרת בציור וכתב ידה, ניראה כאילו שורטט ביד אמן. היא אהבה לטייל ברחבי הקבוץ ולעיתים לארגן את חבריה וחברותיה, לצאת למקומות מסתור ולטעום את טעם הסיגריה רחמנא ליצלן. תחביב נוסף שלה היה השחייה בבריכת הקבוץ וסגנון החתירה שלה היה ממש קלאסי.

לאחר גמר לימודיה במוסד צפית, התגייסה אסתר לחיל השריון ושימשה כמשקית סעד. אחד ממטופליה באותה תקופה היה הזמר אבי טולדנו שאתו היו לה קשרים גם בהמשך. בכל זמן שירותה ידעה אסתר להשרות אווירה נינוחה באמצעות חוש ההומור המיוחד שלה.

אחרי השחרור טיילה אסתר שנה באנגליה. עם חזרתה לכפר מנחם, היא עבדה במטבח ובעיקר כמטפלת ראשית בבתי בילדים ובכיתות. היא נבחרה להיות סדרנית העבודה של הקבוץ ולאחר סיום תפקידה עברה למרפאת הקיבוץ, שם שימשה כמזכירה רפואית ולמעשה יצרה משרה יש מאין. שנים רבות מילאה תפקיד זה במסירות. בתפקיד זה נתגלתה גם תכונה נוספת שלה, הרצון לעזור לאנשים. בשנים אלו, נישאה אסתר לרמי ונולדו שני בניה, מתן ואורי. בהמשך יגיעו גם הנכדים שאותם אהבה אהבת נפש.

אסתר הייתה מוכשרת מאד, בשירה ובשנותיה הראשונות בקבוץ, הופיעה כמעט בכל אירוע להנאת כולנו. היא זכתה אף לשיר ביחד עם נעמי שמר כשזו ביקרה בכפר מנחם.

תחביב נוסף שלה היה הציור, אותו אהבה מאד. היא יכלה לשבת שעות ולצייר, פרחים, נופים ואנשים.

בשנים האחרונות, בילתה אסתר את רוב זמנה בביתה ובריאותה החלה מתרופפת. את רוב זמנה העבירה בציור.

אסתר הייתה מקובלת מאד בכפר מנחם והיו לה חברות רבות. לפני מספר ימים, הובהלה אסתר לבית החולים אסותא באשדוד ושם נפטרה כתוצאה מזיהום.

הקבוץ כולו משתתף בצער המשפחה. יהי זכרה ברוך.

אמנון